

## Μια μέρα, χαράς, ικανοποίησης, αλλά .... με πολύ προβληματισμό !!!

Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα ,γεμάτη συναίσθημα , ανθρωπιά και κυρίως πολύ προβληματισμό!!!

Αναρωτιόσουν, τι θα απογίνουν τόσοι άνθρωποι και κυρίως παιδάκια κυριολεκτικά, στο δρόμο ???

Η «ηλιαχτίδα», είχε την ηθική υποχρέωση να αποφασίσει αυτή τη δράση και δεν μετανιώσαμε για την όλη προσπάθεια και τολμούμε να πούμε, ότι ηθικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε να δώσουμε λίγη χαρά, λίγη ζεστασιά και κυρίως λίγο κουράγιο στους δυστυχείς αυτούς γονείς, που ήταν ξαπλωμένοι με τα άμοιρα παιδάκια τους κυριολεκτικά στο τσιμέντο του λιμανιού.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιγράψουμε τίποτα περισσότερο.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.

Ήταν πράγματι, μια ημέρα αλλιώτικη, περίεργη, αλλά ουσιαστική.

Το θετικό αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης οφείλεται στους εκλεκτούς και πολλούς φίλους της «ηλιαχτίδα».

Οι **Νεοσμυρνιώτες** δυναμικά δίπλα μας, όπως κάθε φορά!!!

Ο **Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ευρυτανίας «Μαζί για τον Συνάνθρωπο»**, δίπλα μας ηθικά και υλικά και τέλος, θέλω να αναφερθώ στο καταπληκτικό ζευγάρι Φίλιππος και Μαίρη Καλλιάνη, που έδωσαν και σ' αυτή την εκδήλωση των καλύτερο εαυτό τους.

Κατεβήκαμε στο Λιμάνι φορτωμένοι με παιχνίδια, γλυκά, χυμούς και άλλα διάφορα, με το σκοπό να προσφέρουμε στα παιδάκια χαρά έστω για λίγες ώρες !!!

Εκείνο που μας συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν ότι ζωγράφισαν όλα για εμάς μια εικόνα και μας τη χαρίσανε.

Τα 80 περίπου παιδιά που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για την «ηλιαχτίδα» ήταν ένα θείο δώρο για εμάς.

Μια ζεστή αγκαλιά από αυτά τα παιδιά, που θα μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη μας.

Φυσικά ο απεριγράφτος ενθουσιασμός όλων αυτών των παιδιών κορυφώθηκε, όταν στη μέση του μεγάλου κύκλου των παιδιών

εμφανίστηκαν η Αθηνά και η Βασιλική από την Ομάδα Εμφύχωσης **Magic Team, (Ελ. Βενιζέλου 182, Π. Φάληρο).**

Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω τη χαρά των παιδιών.

Το μόνο που τολμώ να πω είναι ότι, η Ομάδα Εμφύχωσης Magic Team κατάφερε για μια ώρα περίπου να χαρίσει στα παιδάκια τέτοια απόλαυση, που σίγουρα την ώρα αυτή ξέχασαν ότι βρίσκονταν μόνα τους εγκαταλελειμμένα σ' ένα ξένο τόπο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, που σταθήκατε για άλλη μια φορά δίπλα μας και μας δώσατε την ικανοποίηση και τη χαρά, να προσφέρουμε λίγη Ανθρωπιά !!!



Η Πρόεδρος Ντόρα Κασιμέρη με την ομάδα της "ηλιαχτίδα" έτοιμες για κάθε δράση !!!