

Eurobank: Βράβευση 394 αριστούχων μαθητών

Αριστούχους μαθητές και μαθήτριες για το σχολικό έτος 2011 – 2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» τίμησε χθες η Eurobank. Η εκδήλωση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων του Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου από το 2003 έχουν βραβευτεί 11.800 αριστούχοι μαθητές απ' όλη την Ελλάδα.

Με το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από κάθε Λύκειο της χώρας, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό.

Στη χθεσινή εκδήλωση βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες από την Αττική και από τα νησιά του Αιγαίου που σπουδάζουν στην Αθήνα ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ανάλογες τελετές βράβευσης σε όλες της περιφέρειες της χώρας.

Υποδεχόμενος τους αριστούχους μαθητές, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο θέμα της Παιδείας στη σημερινή συγκυρία της κρίσης, τόνισε πως «δεν υπάρχουν επιτυχημένες χώρες, ούτε επιτυχημένοι λαοί χωρίς λειτουργικό εκπαιδευτικό σύστημα, και κοινωνική αναγνώριση της μόρφωσης ως κορυφαίας αξίας». «Ποτέ δεν υπήρξαν, η έκπτωση της Παιδείας, ήταν και θα είναι πάντα δείκτης παρακμής. Η διαφύλαξή της ως θεμελιώδη κοινωνική κατάκτηση και η ενδυνάμωσή της, αποτελούν σήμερα αίτημα των καιρών και απαίτηση της κοινωνίας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Μάνος Ελευθερίου. Απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες είπε: «Το μόνο εφόδιο που έχετε μέχρι στιγμής είναι το βάρος και η ομορφιά της νεότητάς σας. Είναι ο ενθουσιασμός για τη μάχη και φυσικά η αθωότητα σας μπροστά στην αήττητη βλακεία, τη ληστεία, την απληστία και ό,τι καταστρέφει τέλος πάντων την ομορφιά ανθρώπων και πόλεων. Μ' αυτά θα διασταυρωθείτε. Όπως και με ανθρώπους που ομορφαίνουν τον κόσμο και ελπίζουν και διδάσκουν και αγωνίζονται. Μ' αυτούς είναι η θέση σας». Και καταλήγοντας κάλεσε τους αριστούχους της νέας γενιάς: «Να θυμάστε: Ο κόσμος και η πατρίδα μας θα αλλάξει, αν αλλάξει προς το καλύτερο ο καθένας τη ζωή του και, όσο μπορεί, των διπλανών του. Για την ώρα είστε το μάλαμα της πατρίδος. Και το μάλαμα, όπως ξέρετε, δεν πιάνει σκουριά».

05/12/2012